

BESTE

Beste koppels,

Ik wil jullie graag het allerbeste wensen voor het komende jaar, en bij uitbreiding, voor de verdere toekomst. De wens is niet helemaal onbaatzuchtig, ik ben zelf deel van een koppel.

Eerst wil ik even duidelijk maken dat mijn beste wensen aan koppels absoluut niet in strijd zijn met positieve gevoelens tegenover singles, en ex-koppels. Ook hen wens ik het komende jaar uiteraard het beste toe. Maar toch, beste koppels, zijn mijn allerbeste wensen voor het komende jaar voor jullie. Als jullie op het einde van dit jaar nog een koppel zijn, betekent dat dat jullie het afgelopen jaar een koppel zijn gebleven. En dat verdient de beste wensen.

Jullie hebben dit jaar samen kinderen opgevoed, jullie hebben een dochter geholpen bij het studeren van de overgang van de Merovingers naar Karolingers. Jullie hebben een zoon geleerd hoe hij zijn leuke band zelf kan vervangen. Jullie hebben frustratie over de te kleine badkamer voor het te grote gezin op het te korte spitsuur overleefd. Of misschien hebben jullie geen kinderen? Dan hebben jullie de hond naar tevredenheid uitgelaten, en jullie hebben pakjes voor de burens ontvangen. Jullie hebben mekaar dit jaar gemasseerd, gefrustreerd, geïnspireerd en geambeteerd. Jullie hebben samen gekookt, afgewassen, en misschien zelfs samen gekotst. Jullie hebben samen verwachtingen gehad, en hebben samen teleurstellingen verbeterd toen sommige verwachtingen niet uitkwamen.

WISPERINGS

Beste koppels, ook dit jaar hebben velen ons clubje verlaten. Hij vond dat het op was, dat hij zichzelf niet kon zijn, zij vond dat ze door de jaren te hard van hem was gaan verschillen, of dat het vet van de soep was. We begrepen het, we kennen de zinnen, we hebben ze zelf ook al gedacht, en we zijn zelf ook al op die manier uit koppels vertrokken. Maar dit jaar niet. Dit jaar hebben we gedacht, wat verklaren die zinnen die we denken? ‘Het is op’, wat is er op, en hoe komt het dat het op is? Kunnen we samen zorgen dat ‘het’ niet op is, dat ‘het’ zich vernieuwt? Wij hebben dit jaar niet geloofd dat er maar een beperkte voorraad is van ‘het’. En die ‘mezelf’ die we niet kunnen zijn, daar hebben we ook anders over nagedacht. We hebben gedacht dat we misschien zelf veranderden, en hebben dat meegedeeld aan onze partner, om te kijken hoe we daar samen mee om konden. Wat een opluchting om niet weg te moeten rennen!

Nee, beste koppel, dit jaar hebben wij geprobeerd op orde te krijgen wat wanordelijk stond, op te frissen wat niet meer blonk. We hebben geluisterd, gepraat, begrepen, veranderd wat we konden, en met rust gelaten wat niet veranderlijk was. Beste koppels, waw, wat een jaar, wat een prestatie, in alle stilte viel het niet op omdat het koppel gewoon het koppel bleef, maar wij weten dat er werk, betrokkenheid, goede moed en energie in kroop.

We krijgen het komende jaar ongetwijfeld ook veel nieuwe leden in ons clubje, het is de gang van de natuur. Mensen die voor het eerst een koppel vormen, je herkent ze aan de blinde overmoed waarmee we zelf ooit de club binnendartelden. Prachtig, toch? En er komen ook mensen bij die het voor de vijfde, negende, twaalfde keer proberen. Hen herken je aan de mengeling van opwinding en lichte angst, ze weten dat het even schoon als moeilijk kan zijn. We moeten voor die nieuwe mensen zorgen, beste koppels. We kunnen meedelen, mee nadenken, ondersteunen, we kunnen onze kennis en ons gevoel delen.

‘Beste wensen’ kan even hol zijn als ‘het is op’. Wat is dat eigenlijk, een wens, wat is een mens daar concreet mee, en wat stellen die wensen voor, als we ze zomaar aan iedereen uitdelen? En waar staat die ‘beste’ voor, zijn er ook minder goede wensen? Oké, oké, ik maak mijn beste wensen concreter. Beste koppels, ik wens onszelf en toekomstige koppels een groot reservoir van vruchtbare verhalen toe dat kan helpen om in deze club te blijven. Want, al bij al, geestig clubje toch?