

Wereldwijd verbonden zijn we.
En toch missen mensen verbinding.

Verb(l)ind wil daar iets aan doen. Samen met jou.

Met deze button bijvoorbeeld.

Draag hem en toon zo dat je openstaat voor een gesprek. Kort of langer. Onderweg of tijdens het wachten. Even stilstaan bij elkaar.

Of nog: schrijf een compliment op deze kaart en geef ze aan iemand die het niet verwacht.

Van harte aangeboden door VERBLIND.BE met dank aan Jasper Van Gestel (button)
Remy M. Ndow (design) | Marlies Verdoodt (woorden) | Hein Huyghe (inspiratie) | JAVA (koffie)



Krijg een koffie,
deel een koffie.

Scan de QR-code.